

Citroen C6 Genootschap



C6 Journaal *Bulletin en nieuwsbrief van het Citroën genootschap* **EDITIE CITROMOBILE 2019**

COLOFON

C6 Journaal verschijnt 4 keer per jaar en is als clubblad bedoeld van het Citroën C6 genootschap (stichting Amicale Internationale Citroën C6.)

Citroën C6 genootschap is ontstaan door een spontaan initiatief van de heer Eric Bruinsma in 2010 en is uitgegroeid tot een internationaal gezelschap van ruim 530 leden, verspreid over de wereld: van Japan tot de USA en Australië, van Rusland tot Spanje.

Sinds 2016 is het genootschap juridisch als Stichting georganiseerd met een vijfkoppig bestuur en we hanteren het systeem van kostenloze registratie.

De belangrijkste doelstelling van ons genootschap is het in stand houden van het prachtige product, de Citroën C6, voor ons een toekomstige klassieker.

Ook de mogelijkheid om technische informatie te delen is een belangrijk aspect en uiteraard de onderlinge plezierige omgang met elkaar op bijeenkomsten, ritten en andere activiteiten. Zoals gezegd vinden we de uitwisseling van technische ervaring heel belangrijk tussen de rijders met de ons bekende specialisten.

U kunt zich bij het genootschap aanmelden door opgave via onze site of via www.citroenc6-genootschap.nl

Privacy: Het C6 genootschap legt uw gegevens enkel vast in het kader van het genootschap en de informatie daaromheen. Stelt u daar geen prijs op geef dat dan schriftelijk door. Kijk op de website

Onze website: citroenc6-genootschap.nl

TEN GELEIDE

CitroMobile bestaat 25 Jaar.

Ook in dit jubileumjaar 2019 verwacht men meer dan 9.000 Citroënliefhebbers uit alle windstreken.

Ook het C6 genootschap geeft ook weer acte de préséance!



Deze 25e editie zal grootser worden uitpakket dan voorgaande jaren met diverse nieuwe activiteiten en een grotere beursvloer.

Het thema voor jubileumjaar 2019 staat volledig in het teken van de samenwerking tussen clubs en de organisatie van CitroMobile, om het cultureel erfgoed van Citroën te bewaken, te koesteren en uit te dragen. Zie voor het programma en andere informatie: www.citromobile.nl

Kom ook en bezoek onze C6 stand.

Grenzenloos Genieten, 'n Grandioos en Geslaagd weekend.



Dank aan de perfecte organisatie van René, Yvonne en Jan.

Op zaterdagmorgen, 13 april 2019, rond 10 uur werd de rust en het mooie dorpje Elten “verstoord” door een groep enthousiaste Citroën C6 rijders, allemaal deelnemers van het door het C6 genootschap georganiseerde weekend: Grenzenloos Genieten.

De parkeerplaats rondom Hotel Wanders was te klein en links en rechts om de markt heen stonden de C6en geparkeerd. Een mooi gezicht. Na de inschrijvingen werd door Yvonne Ten Cate-Wijnberg de briefing verzorgd en routebeschrijvingen rondgedeeld.

Ook de bijgevoegde toeristische informatie was goed verzorgd en werd zeer op prijs gesteld.

Rond 11.00 uur vertrok de hele “Colonne” voor een prachtige rit, eerst door Hoch Elten en verder door het prachtige Rijnland. Het weer was niet het allermooiste dat we hadden “besteld”, maar het was droog en af en toe scheen de zon.

De eerste korte stop was om de skyline te bewonderen met natuurlijk de “Golden Gate” brug van Emmerich. Verder door de prachtige omgeving, via de Rheinuferstrasse, met mooie vergezichten naar het stadje Kalkar. Via het marktplein van Kalkar (zeer de moeite waard om deze historische plaats te bekijken) reden we verder naar Xanten. Daar aangekomen is het tijd voor de lunch waar men tegelijke tijd de paasmarkt kan bezoeken maar ook de mogelijkheid om het (enorme) Romeinse complex te bezichtigen van het Romeinse verleden van Xanten. Voor liefhebbers van de Romeinse geschiedenis is het een walhalla.

Na Xanten ging de mooie naar kasteel Moyland en vandaaruit terug naar hotel Wanders in Elten.

De avond begint met een gezellige borrel en aansluitend een goed verzorgd diner. En natuurlijk 'n heel gezellige sfeer en geanimeerde gesprekken tot in de late avond/nacht.

Zondagmorgen, na een goed ontbijt maken de C6 genoten zich klaar voor de tourrit van Zondag, 14 april 2019.

Maar eerst even uitchecken bij hotel Wanders, en bij de briefing van de route van vandaag nam Theo Wanders (de 7^e generatie, eigenaar en gastheer) nog even het woord om dank te zeggen aan zijn gezellige en prettige gasten, het C6 genootschap was een aangenaam gezelschap, we zijn een volgende keer zeer welkom voor nog zo'n de prettig verblijf !



Ook de tourrit van die dag is perfect door Jan Nagtegaal gearrangeerd, goed gedocumenteerd en duidelijk beschreven en gaat langs de NederRhein tot Spijk (waar de Rhein, de Rijn wordt), Lobith en zo door naar Montferland en via Duitsland naar 's Heerenberg. waar we kasteel 's Heerenberg bezoeken en een tussenstop maken.

Via 's Heerenberg rijden we door naar Doesburg voor de lunch pauze. Na een rustige wandeling door de stad vertrekken we verder richting Velp en de Veluwezoom.

Via Dieren en de Steeg loopt de route en we komen via Diepesteeg/Beekhuizenseweg (ja, ja, 5 a 7 km lang) aan bij de Posbank. De posbank dankt zijn naam aan de heer Pos, een vroegere directeur van de ANWB, die bij zijn 25 jaar jubileum, een stenen bank kreeg aangeboden in de Veluwezoom en sindsdien heet dit gebied Posbank. Via 'Koepel de Kaap' rijden we door in een schitterend heidegebied.

Daarna vervolgen we de route door het bos naar beneden naar de weg. Het is hier behoorlijk klimmen en dalen. In het afgerasterde gebied lopen wilde zwijnen en IJslandse paarden vandaar de wildroosters, die tevens het karakter van de C6 weer geven.



Na de prachtige rit over de Veluwezoom, komen we via Velp aan bij kasteel Biljoen, het eindpunt van deze prachtige tocht.

Kasteel Biljoen is in particulier bezit en met behulp van Jan en de beheerder is het gelukt om van boven op het dak) de grandioze groepsfoto te maken. We treffen daar ook een zeer mooie DS aan, waar we met jaloeze blikken naar kijken. (aankomen mag wel, maar rijden! dat kan niet). Dank u wel voor de medewerking)



Een prachtig weekend, zeldzaam mooi Citroën C6 weekend met grote dank aan de organisatoren.